

Geslaagde studiedag een impressie

Dinsdag 31 mei zijn de professionals die werkzaam zijn in de diaconie in het aartsbisdom bijeen geweest voor een geslaagde werkdag in de abdij Koningsoord te Oosterbeek. Het thema was: "Met de voeten in de modder"; over de spanning tussen het eerste en tweedelijns werk in de pastorale diaconale praktijk. Inleider diaken, pastoraal werker en exegeet Dr. Vincent de Haas uit Breda nam zijn toehoorders mee vanuit zijn motto: 'Uw Woord te doen is mijn vreugde'. (Psalm 40) Op grond van zijn eigen pastorale levensverhaal verbond hij idealen, werkdruk en werklast. Hij riep de aanwezigen op om vanuit de drukke werkpraktijk als pastoraal werker of diaken in een krimpende kerk, aan jezelf vragen te stellen. Het zijn vragen die vooraf gaan aan activisme of agenda's. Het gaat om de vragen naar hetgeen jou kostbaar is in je werk; vragen naar hetgeen jou vreugde brengt en beide gerelateerd aan de bronnen die jouw handelen sturen en waardoor je je gezonden weet. Het oppakken van deze vragen is ook de vraag aan jezelf stellen hoe vastgebakken zit ik aan de stenen van de gebouwen en de organisatiestructuren van het werk. Wat is werkelijk voedsel voor mijn ziel? Wat is mijn echte vreugde, wat geeft mij die vreugde? Het zijn vragen die mede bepalend zijn voor de wijze waarop je als werker verbindingen aangaat. Dit kun je ontdekken met de mensen die je om je heen verzamelt; die meedoen of die reeds begonnen zijn. Je ontdekt het in mensen die in nood zijn en die om hulp vragen. Het raakt aan de praktijk van 1 Kor 13; aan de praktijk van de kracht en van het geduld van de liefde. Je kunt het ook ontdekken in de wijze waarop het leven en werken een weerspiegeling is van het doopsel dat je ontvangen hebt. Welke kleur geeft het doopsel aan je leven, aan je werk? Met deze bewustmakende vragen ga je op pad met de actiegroepen als Caritas, bezoekwerk, MOV maar ook met besturen. Samen ontdekken wat voedsel voor hun ziel is; wat hen in beweging brengt om het goede te doen. Zowel eerste als tweedelijns werk laat mensen in hun ziel kijken. Het is ontdekken hoe eenieder instrument van Christus is en hoe ze in die ander Christus ontdekken. In het nu handelen, in het hier en nu zijn is een spirituele oefening, zonder te vergeten waarvan je vandaan komt en waarnaar je toegaat. Kiezen, niet vanuit het activisme, de druk van de agenda, de leegloop en de krimp maar vanuit de ziel en de bron van gemeenschap, van kerk zijn. Jesaja 43,19; 'het is al begonnen zie je het niet?'

De twee workshops in de middag waren een in-oefening van bovenstaande. Met behulp van een afbeelding werd in workshop van Lonneke Gunnink-van den Berg concreet gemaakt wat de werkers in de diaconie raakt en motiveert ook binnen de schaalvergroting van het werk. De workshop van Hans Oldenhof had als invalshoek dat ook iedere werker zijn of haar eigen modder meebrengt. Of zoals Leonard Cohen al zingt er zit een scheur in alles, ook in jezelf. Dit neem je mee in je ziel en zaligheid; in je doen en laten