



## Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht September/oktober 2018

*"Er is troost voor de bedroefde,  
er wordt brood gegeven aan de hongerige,  
de dorstige heeft water gekregen.  
De zieke wordt een hand gereikt,  
voor de invalide is er een stok.  
De krachteloze heeft zijn kracht herwonnen,  
de vermoeide heeft rust gevonden.  
De wanhopige heeft een nieuw licht zien opgaan,  
voor de roepende is er een antwoord gekomen.  
De blinde is het zoete licht geschonken,  
voor de dwalende lag de weg weer open.  
'Zie hier ben Ik', zei Hij."*

*Uit: Thomas van Kempen, Alleenspraak van de ziel*



## Caritas en diaconie in het aartsbisdom



### Diocesane diaconale inspiratiedag

Voor alle bestuurders en vrijwilligers van de caritas en diaconie, pastorale beroepskrachten, diaconale vrijwilligers en diaconaal assistenten, vrijwilligers van missie, ontwikkeling en vrede,

**12 november – van 16.00 – 21.00 uur Titus Brandsmahuis Deventer**

‘Bewogen Katholiek’ nadere uitnodigingen volgen.

Informatie en suggesties bij [t.versteegen@aartsbisdom.nl](mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl)



### Cursisten ronden opleiding diaconaal assistent af

In het Ariënsinstituut te Utrecht was op 22 september de slotbijeenkomst voor de cursisten die de tweejarige opleiding tot diaconaal assistent hebben gevolgd. Zij ontvingen uit handen van mgr. Hoogenboom een getuigschrift. Ze



kunnen vanaf nu desgewenst met een zending van de bisschop in hun parochie aan de slag als diaconaal assistent, steeds voor een periode van vier jaar. De ochtend startte met een H. Mis in de kapel van het Ariënsinstituut. Daarna gaven de deelnemers een korte presentatie van het project dat ze in hun parochie hadden uitgevoerd [lees verder](#)



### Werelddag van de armen – 18 november 2018

In het kader van de werelddag van de armen schreef Paus Franciscus een brief. Deze leesavond wordt begeleid door Dr. Trees Versteegen en staat gepland voor **dinsdag 2 oktober 2018** in de pastorie van de kerk van de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming te Houten. Loerikseweg 10. Aanvang 20.00 uur. [Klik hier voor de brief.](#)

U moet zich hiervoor wel opgeven! [info@dkci-utrecht.nl](mailto:info@dkci-utrecht.nl)



### De Ariënprijs voor Diaconie 2019 wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt.

De prijs is in 2003 door het aartsbisdom Utrecht samen met het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de inzet in caritas en diaconie te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. Ze draagt de naam van Alphons Ariens, priester van ons aartsbisdom. Hij toonde grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Hij bracht het katholiek sociale denken tot concrete praktijk in heel Nederland. Voor de winnaars is er een geldbedrag en een kunstwerk. Daarnaast krijgt ieder

genomineerd initiatief een aandenken. Net als in de vorige edities zal een publicatie gemaakt worden met daarin een portret van alle genomineerde activiteiten en projecten. Er is een publieksprijs. Met de publieksprijs kunt u stemmen op wat u het beste initiatief vindt. Nieuw is een ideeënprijs. Voor de ideeënprijs dient u een idee, plan of ontwerp in van een diaconaal initiatief, dat daadwerkelijk vernieuwend is.

#### **Wat vragen we?**

- We hopen dat u ons veel diaconale initiatieven en ideeën uit het aartsbisdom kunt doorgeven. Deze diaconale initiatieven verdienen het naar uw mening om eens in de schijnwerpers te staan, juist omdat ze voorbeeldig zijn en tot diaconale navolging inspireren. U mag ook denken aan oecumenische initiatieven, of activiteiten voortkomend uit samenwerking.
- We vragen u de folder en een begeleidende brief door te sturen naar uw collega's, medebestuurders, vrijwillig(st)ers, werkgroepen, contactpersonen in uw regio, opdat zij ook mee kunnen doen met het voordragen van diaconale initiatieven. De [brief](#) kunt u hier downloaden.
- Hoe één en ander te werk gaat kunt u lezen in de folder Ariëns Prijs voor Diaconie 2019, die u [hier](#) kunt downloaden en vervolgens zelf kunt uitprinten en verspreiden.
- Het voordragen van een diaconaal initiatief, activiteit, project of idee kunt u doen met hulp van het aanmeldingsformulier, dat u [hier](#) kunt downloaden. U kunt het formulier invullen en digitaal terugsturen naar [info@dkci-utrecht.nl](mailto:info@dkci-utrecht.nl)
- Tot half december 2018 kunt u initiatieven voordragen.

**De Ariëns Prijs wordt uitgereikt op zaterdag 12 oktober 2019.**

**Houdt u deze dag vrij in uw agenda om dit diaconale feest mee te vieren.**

### **Caritas en diaconie in bisdom, vicariaat en parochie**



De parochie Lumen Christi heeft het jaar programma van het huis van de spiritualiteit klaar. [Lees hier verder voor inspiratie](#)

**Voedselinzameling Parochie Lumen Christi – de parochie geïnformeerd over de voedselbank. Een voorbeeld voor andere parochiebladen en publiciteit?** Van sommige zaken in onze samenleving weten we vaak wel iets maar toch ook niet altijd het fijne. Dat geldt waarschijnlijk ook voor ons beeld van de Voedselbank. Daarom leek het ons goed om gewoon een klein stukje van haar eigen informatie af te drukken, die te lezen valt op de website [www.voedselbankoosttwente.nl](http://www.voedselbankoosttwente.nl). Daar wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen aan deze Voedselbank. Als parochie Lumen Christi zamelen we namelijk twee keer per jaar voedselproducten in via onze kerken. We doen dat voor de Voedselbank Oost Twente in Oldenzaal. Zo valt o.a. te lezen: **Wie krijgen een voedselpakket?**

1) Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld. Ter indicatie: het gaat hier om mensen die moeten leven van ongeveer € 5,80 of minder per dag. (na aftrek van de vaste woonlasten)

2) Wat zit er in een voedselpakket? De Voedselbank is afhankelijk van donaties van voedselproducenten. Het is elke week weer afwachten wat er in de pakketten kan worden verpakt. U moet het zien als een aanvulling op uw eigen boodschappen. We garanderen 1 of 2 warme maaltijden per week.



**'Huis van vrede'**. In de vredesweek was er traditiegetrouw de vredesbijeenkomst bij de Kroezeboom, georganiseerd door de oecumenische werkgroep van de PKN kerk Tubbergen en onze H. Pancratius Parochie. Het thema was: 'Huis van vrede.' Dit thema was niet voor niets gekozen. Het echtpaar Nikos en Katharina die op Lesbos wonen runnen daar een restaurant en Nikos was er jarenlang naast restauranthouder ook visser. Hij zag dagelijks de vele vluchtelingen en werd erdoor geraakt. Hij besloot deze mensen te

gaan helpen waardoor hij niet meer toekwam aan het vissen zelf. Zijn vrouw Katharina vertelde dat hij nu 'visser van mensen' is geworden. Wat doet het echtpaar? Zij nodigen groepen vluchtelingen uit de kampen Moria en Kara Tepe, uit voor een gratis maaltijd. De vluchtelingen noemen het restaurant 'home for all'. Het project wordt ook wel 'home for a day' genoemd. Inmiddels hebben Nikos en Katharina zich met hun restaurant volledig op de vluchtelingen gericht en besloten zij met behulp van vrijwilligers een hulporganisatie op te richten. Elke dag komen er vanuit het opvangkamp Moria en Kara Tepe drie groepen vluchtelingen voor een lunch én drie voor een diner. Tevens is er een muziekgroep die dagelijks komt musiceren. Nikos zegt: 'Het komt goed. Dit is thuis en thuis is liefde en zorg.' [www.homeforaday.gr](http://www.homeforaday.gr)



**Eusebiusparochie en werelddag van de armen** de St. Eusebiusparochie zal dit jaar voor de tweede keer aandacht zullen schenken aan

de Werelddag van de Armen, met een viering op 9 december a.s. in ons eucharistisch centrum en een lunch. Mensen van het wijkteam leefomgeving in Arnhem komen vertellen hoe zij bezig zijn met activiteiten om kinderen die in armoede opgroeien weerbaarder te maken. Dit organiseren we samen met de oecumenische werkgroep Verzet tegen Armoede, die kinderen en armoede dit jaar als speerpunt heeft.

**samen tegen  
eenzaamheid**  
een initiatief van Coalitie Erbij

**Enschede** Week tegen eenzaamheid 27 sep – 6 okt. De Week van de Eenzaamheid (een initiatief van Coalitie Erbij) is vandaag geopend in Enschede door koningin Máxima, zij en koning Willem-Alexander zijn

beschermbaar van het Oranje Fonds die medeorganisator is van het congres over Eenzaamheid. Een aantal PCI-en hebben eenzaamheid als speerpunt in hun jaarwerkplan staan. In samenwerking met andere organisaties zoals dagbesteding, welzijnsorganisaties en gemeenten werken zij aan activiteiten om mensen die in eenzaamheid leven te helpen. [Lees verder](#)



**diaken Ronald Dashorst schrijft** Van tien tot zeventien augustus organiseerde de Gemeenschap van Sant'Egidio een vakantie met vluchtelingen uit Syrië en Irak. Dit naar aanleiding van een vraag van deze groep nieuwe Nederlanders die zich in Apeldoorn gevestigd hebben met hun gezinnen. Op de vraag waar zouden jullie naar toe willen gaan werd meteen geantwoord: 'Naar het strand!'

Onze eilanden hebben veel strand en veel mogelijkheden om een mooie vakantie te houden, de keuze viel op Texel. De vakantie werd voorbereid, een groepsaccommodatie en sponsoren gevonden en mensen uitgenodigd. Met elf gezinnen met jonge kinderen, in totaal 49 personen, zijn wij met negen

auto's naar het mooie eiland afgereisd. Het was een heerlijke week waarin we kennis konden maken met een uniek stukje Nederland. We hebben veel gezien, veel gedaan, veel gepraat om de Nederlandse taal te oefenen, samen gekookt en gegeten, samen gezongen, gedanst en plezier gemaakt. Voor de mensen die gevlucht zijn uit een land waar oorlog is, was het een week om even afstand nemen van alle zorgen en pijnlijke herinneringen. Zij moesten bij het vluchten alles loslaten; hun baan, hun huis, auto, familieleden, alles. Dit alles moesten zij opofferen voor een nieuwe toekomst voor hun kinderen. [Lees verder](#)



**Utrecht** In oktober organiseert de Armoede Coalitie een week waarin aandacht is voor armoede. Het doel is om armoede en de gevolgen zichtbaar te maken voor iedereen en om mensen in armoede te wijzen op plekken waar ze voor geen of weinig geld iets kunnen krijgen. Het thema is 'Mooi meegenomen'. In drie wijken, Zuilen, Kanaleneiland en Overvecht zijn wegwijswandelingen langs plekken waar goedkope maaltijden zijn, waar hulp geboden wordt enz. [lees verder](#)



**De Mantel van Sint Maarten**

**Utrecht** de mantel van sint maarten. De Mantel van Sint Maarten staat dit jaar, op vrijdag 9 november 2018, geheel in het teken van kinderen in armoede. Er zijn in de stad Utrecht te veel kinderen die op welke manier dan ook te maken hebben met armoede. De achterstand die deze kinderen in de jeugd oplopen is vaak lastig of helemaal niet

meer in te halen. Er zijn gelukkig veel stadsgenoten, initiatieven en organisaties die een positieve bijdrage willen leveren. Uit onderzoek van de kindombudsman blijkt echter dat de aanpak van armoede op dit moment nog weinig samenhangend is. Weten we eigenlijk voldoende van elkaar wat we doen? Kan er beter worden samengewerkt? Er zal een inhoudelijk programma zijn waarbij onder andere de Kinderombudsman **Magrite Kalverboer** haar medewerking zal verlenen en in de vorm van een speeddate sessie wordt nog meer ervaring uitgewisseld. Doel van dit evenement is om alle professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen van elkaar op de hoogte te brengen, zodat de kinderen in onze stad sneller bereikt worden op de manier die voor hen nodig is! Want iedereen gunt de jeugd in onze stad een mooie toekomst. De Mantel van Sint Maarten hoopt met dit evenement haar bijdrage te leveren aan dit doel.



### **Duurzaamheid**

Gelderse netwerkdag kerk en duurzaamheid 6 oktober  
De Protestantse gemeente Apeldoorn, het Apeldoorns Beraad van kerken en stichting de Kim organiseren op zaterdag 6 oktober een netwerkdag over kerken en duurzaamheid. [Lees verder](#)



**Quiet Nederland** In 2015 ging in Tilburg de eerste Quiet Community van start. Inmiddels kunnen daar 1.200 members en hun gezinnen gebruikmaken van een digitaal deelplatform én een sociaal isolement voorkomen of doorbreken. Ook in Den Bosch, Groningen, Maastricht, Drechtsteden, Hilvarenbeek en Rotterdam zijn inmiddels QC's actief, waardoor we al voor ruim 5.000 mensen een verschil mogen maken.

En je kunt er - net als de verzamelde projectleiders op de foto - de klok op gelijk zetten dat deze impact nog enorm zal groeien. Vanuit Quiet Nederland zijn we voortdurend op zoek naar potentiële initiatiefnemers in andere steden. Zo zijn we op dit moment in gesprek met mensen uit Oss, Nijmegen en Amersfoort, die zich vol enthousiasme oriënteren op de mogelijkheden om in hun gemeente een QC van de grond te krijgen. [lees verder](#)



### **Pastoraat voor woonwagewoners, Sinti en Roma in Nederland**

Op donderdag 4 oktober 2018 houdt het PWN de jaarlijkse Landdag. Een ontmoetingsdag voor het pastoraat voor woonwagewoners, Sinti en Roma. Dit jaar zal Professor dr. Hans Geybels de lezing verzorgen met als titel: *Alledaags geloof: verrassend eigentijd!* **Plaats:** Sint Janscentrum, Seminarie van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Informatie: [www.pwin.nl](http://www.pwin.nl) E. [pwin@telfort.nl](mailto:pwin@telfort.nl) T. (073) 737 02 23  
[Lees verder](#)



**Aartsbisschop Romero heilig verklaard** Op zondag 14 oktober zal paus Franciscus in Rome niet alleen zijn voorganger Paulus VI heilig verklaren, maar ook de in 1980 in El Salvador achter een altaar doodgeschoten aartsbisschop Oscar Romero. In die tijd kwam de arme Indiaanse boerenbevolking in dit Midden-Amerikaanse land steeds meer op voor zijn rechten. Sommige priesters die hen ondersteunden werden doodgeschoten. Romero ontwikkelde zich steeds meer tot een bisschop die het voor de armen opnam en hun uitbuiting en onderdrukking veroordeelde. Begin 1980 ontving hij daarvoor een eredoctoraat in Leuven. De aanslag op hem kort daarna door een rechts doodseskader markeerde het begin van de Salvadoraanse burgeroorlog, waarbij tot 1992 zo'n 75.000 mensen om het leven kwamen. Romero werd in 2015 zalig verklaard. [Lees verder](#)



**Kerk en armoede** Het knooppunt kerken en armoede organiseert op zaterdag 26 januari 2019 zal in Ede *de werkconferentie 'Geloven in mensen'*, voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en / of schulden vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie.. zie [www.knooppuntkerkenenarmoede.nl](http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl)

## Leerhuis



De werkers van de DKCI gaan vooral in op de vragen die op lokaal niveau leven. Gezamenlijk hebben we een cursusaanbod ontwikkeld, van zaken die in elke PCI en parochie terugkeren.

- **Zorg en wetgeving:** wat is er veranderd in de sociale wetgeving. Wat doet de gemeente? Wat doet de landelijke overheid? Wat doet de buurtzorg? En wat doet de kerk?
- **fondswerving** – sommige PCI-en zijn rijk, anderen zijn minder draagkrachtig. Er leven wel goede ideeën. Waar is geld te vinden? Mara fondswerven, hoe doe je dat?

- **Armoede dichtbij.** Het is een steeds terugkerende vraag: waar vinden we in onze omgeving mensen die arm zijn. De DKCI biedt een korte training aan: waar en hoe kijken we naar armen?
- **Besturencursus PCI .** Het Algemeen Reglement wordt soms lastig gevonden om te lezen. Toch geeft het de kaders aan waarbinnen een PCI-bestuur werkt. Voor nieuwe en oude bestuursleden bieden we deze presentatie aan, om uit te leggen en uit te wisselen.
- **Vrijwilligerscursus.** De kerk vergrijsst, het aantal mensen wordt minder, maar het werk van caritas en diaconie lijkt toe te nemen. Waar zijn dan de vrijwilligers te vinden die het werk willen doen? Er staat een andere vrijwilliger op dan in het verleden. Hoe zorgen we dat zij ons vinden?
- **In Godsnaam Omzien naar elkaar** Elke parochie kent bezoekgroepen en betrokken vrijwilligers die het bezoekwerk doen. Deze training, die in Overijssel regelmatig met groot succes gegeven wordt i.s.m. het KCWO, biedt vaardigheden aan op het gebied van gespreksvoering en signalering van sociale moeilijkheden.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met het secretariaat van de DKCI telefoon 06-42952862, e-mail [info@dkci-utrecht.nl](mailto:info@dkci-utrecht.nl) of bezoek onze website: [www.dkci-utrecht.nl](http://www.dkci-utrecht.nl)

Met vriendelijke groet,

Trees Versteegen  
Teamleider  
eindredacteur  
[t.versteegen@aartsbisdom.nl](mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl)

Bernanda van den Hengel  
[vandenhengel@aartsbisdom.nl](mailto:vandenhengel@aartsbisdom.nl)

Yvonne Schneider  
Secretariaat  
[info@dkci-utrecht.nl](mailto:info@dkci-utrecht.nl)  
06-42952862