

01. Stichting Goede Buren Eemnes

“Het bleek een mooie vorm van vrijwilligerswerk”

Toen in 2015 veel vluchtelingen naar Nederland kwamen, ontstond er protest in Eemnes tegen de komst van deze vluchtelingen. Zowel van kerkelijke als burgerlijke kant kwamen er positieve reacties, die vluchtelingen welkom heetten in Eemnes. Twee werkgroepen vonden elkaar al snel in het initiatief Goede Buren Eemnes.

Er is nu een Taalcafé, waar individueel en in een groep Nederlands geleerd wordt. Van daaruit komen er taalmaatjes, die koppels vormen voor wekelijkse contacten in de thuissituatie en in werksituaties. Zo is het Buddyproject ontstaan, waarin maatjes nieuwe Nederlanders langdurig bijstaan. De jongste loot aan de boom is een textielatelier, waar vrouwen een maal per week actief zijn met textiele werkvormen.

[>>zie website](#)