

13. Bloedprikpost Rossum

“Als er verdere initiatieven ontstaan, is dat van onderop. Vanuit henzelf”

Het project Prikpost Rossum biedt dorpsgenoten die, vaak nuchter bloed komen prikken in het Kulturhus, de gelegenheid nog even te blijven en elkaar te ontmoeten. Dat doen ze door een kop koffie en een krentenbol aan te bieden. Gezien de animo is daar sterk behoefte aan. Mensen maken daar afspraken om elkaar te bezoeken of samen iets te ondernemen. Het idee kwam voort uit een gesprek tussen Caritas en Zonnebloem over de groeiende eenzaamheid. Men had eerder klachten van ouderen opgevangen. Het project is van het dorp, gedragen door een groep enthousiaste gastvrouwen, in een mooie eigen accommodatie. Hopelijk komt er ook financiering voor de voortgang uit het dorp zelf.

[>>zie website kulturhus](#)

[>>zie website dorp-Rossum](#)