

26. De Franciscustafel in Apeldoorn

“Kernwoorden zijn trouw en vriendschap”

In de pastorie naast de Mariakerk in Apeldoorn krijgen dak- en thuislozen in Apeldoorn elke maandag een maaltijd aangeboden. Het is een maaltijd met hoge voedingswaarde, dankzij een praktijkschool en de inzet van vrijwilligers. De vrijwilligers zorgen er ook voor dat de ruimte sfeervol is aangekleed. Het is een plek van menselijke nabijheid, waar de mensen op adem kunnen komen van het harde leven buiten. Kernwoorden zijn trouw en vriendschap. De mensen hoeven niet in de rij te staan, maar worden bediend. “Doe alsof Jezus zelf binnenkomt”, zegt diaken Dashorst. De Franciscustafel is onderdeel van de Sant’ Egidio Gemeenschap en vernoemd naar onze Paus Franciscus.

[>>zie website Emmaus](#)

[>>zie website Santegidio](#)