



## Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht juni 2019.

*Het heeft geen zin te verlangen dat er ongelukkige mensen zouden zijn om zich barmhartig over hen te kunnen buigen. Gij geeft brood aan iemand die honger heeft, maar het zou veel beter zijn dat niemand honger leed en gij aan niemand iets hoeft te geven. Gij geeft kleren aan iemand die er geen heeft, maar het zou veel beter zijn dat iedereen kleren bezat en er geen armoede bestond. Gij begraaft doden, maar het zou veel beter zijn dat iedereen het leven bezat en dat niemand meer hoeft te sterven. Gij tracht mensen die het oneens zijn met elkaar, te verzoenen, maar het zou veel beter zijn te leven in die eeuwige vrede van Jeruzalem, waarin geen onenigheid meer bestaat. Al de hulp die we geven wordt opgeroepen door nood. Neem de ongelukkigen weg uit de wereld en alle werken van barmhartigheid worden overbodig.*

*Maar als er in deze wereld geen barmhartigheid meer nodig is, betekent dit dan niet noodzakelijk het einde van de weldoende gloed van de liefde? Helemaal niet, uw liefde zal meer authentiek zijn, als ze uitgaat naar een gelukkig mens aan wie ge niets hoeft te geven, zij zal zuiverder en oprechter zijn. Want als gij geeft aan een ongelukkig mens, dreigt het gevaar dat gij over hem wilt heersen en hij, die de beweegreden was van uw weldaad, u onderdanig moet zijn. Hij verkeert in nood, gij geeft hem iets. Omdat gij de gevende partij zijt, lijkt gij beter en meer mens te zijn dan hij aan wie gij geeft. Wens dat ieder mens uw gelijke is, zodat wij allen op gelijke wijze afhankelijk zijn van die Ene, aan wie wij niets kunnen geven.*

Uit: Eenheid en Liefde: Augustinus preken over de eerste brief van Johannes.  
Met dank aan een PCI-bestuurder

**Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomer.  
Wij wensen u een goede zomertijd toe.**





## Van de DKCI



### Save the date: uitreiking Ariëns Prijs op 12 oktober.

De driejaarlijkse Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2019 uitgereikt op zaterdag 12 oktober in het Titus Brandsmahuis te Deventer (Titus Brandsmaplein 2). Tijdens deze zesde editie worden tevens de winnaars bekend gemaakt van de Ariëns Publieksprijs en de Ideeën Prijs. Reserveer deze datum vast in uw agenda! Opgave (i.v.m. lunch): [info@dkci-utrecht.nl](mailto:info@dkci-utrecht.nl).

**Stemmen** Via de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) kan sinds 1 juni gestemd worden voor de Publieksprijs van de Ariëns Prijs voor Diaconie. In totaal zijn er 31 initiatieven, projecten en activiteiten waarop nog t/m 10 oktober kan worden gestemd.

Van elk initiatief is een kort verhaal beschikbaar op de site. Uit dat overzicht blijkt de verscheidenheid van de genomineerde projecten: van inloophuis tot hulptelefoon, van pelgrimstocht tot herinneringsboek en van fietsprojecten tot initiatieven rond voedsel. Deze keer heeft de organisatie ook een Ideeën Prijs uitgeschreven voor het beste diaconale idee – deze projecten dingen niet mee voor de Publieksprijs.

Met de diaconale Ariënsprijs worden twee doelen nagestreefd:

- a. Aandacht en inzet voor diaconie stimuleren.
- b. Initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor anders geen geld is.



**Vertrek Trees Versteegen:** Met ingang van 1 september 2019 zal mevrouw dr. T.J.M. (Trees) Versteegen haar activiteiten voor de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht (DKCI) neerleggen. Zij zal per die datum in dienst treden als pastoraal werkster bij de Parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen.

In een e-mail zijn inmiddels de betrokkenen op de hoogte gebracht van het komende vertrek van Trees Versteegen. DKCI-voorzitter J.G. Verheij en Mgr. Th.C.M. Hoogenboom schrijven daarin: “Mevrouw Versteegen is vanaf 1 februari 2015 bij de DKCI werkzaam geweest in de gecombineerde functies van teamleider en diocesaan diaconaal werker in het Vicariaat Utrecht. In deze functies heeft zij zich met enthousiasme en toewijding ingezet voor de caritas en diaconie in het Aartsbisdom Utrecht. Ook heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan de opleiding tot diaconaal assistent van ons aartsbisdom. Wij wensen mevrouw Versteegen Gods rijkste zegen toe over haar toekomstige pastorale werkzaamheid.”

Over de wijze waarop na 1 september 2019 in het werkgebied van mevrouw Versteegen zal worden voorzien in de begeleiding van parochiële caritasinstellingen en parochies op het terrein van caritas en diaconie volgen tijdig nadere berichten. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop van mevrouw Versteegen afscheid zal worden genomen.



**Van de eindredacteur:** De afgelopen jaren heb ik, samen met Yvonne Schneider-van der Heyden, met veel plezier de nieuwsbrief verzorgd. Nu verlaat ik deze nieuwsbrief, net op een moment dat de lokale vrijwilligers meer van zich laten horen en ook de collega's meer nieuws insturen. Het is en was boeiend uw nieuws te volgen. Blijf elkaar inspireren! Trees Versteegen.



**De agrarische sector en de kerk:** Dit voorjaar stuurde de D.K.C.I. een brief naar de Caritasbesturen en de pastorale teams met daarin de vraag naar de actieve betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de agrarische sector. Er is in de meeste parochies weinig sprake van actieve betrokkenheid. Er kwamen enkele reacties uit parochies waar nu of in het recente verleden wel via een lid van het pastoraal team of een lid van een P.C.I.-bestuur meer contact is gegroeid. Zij stellen prijs op meer ondersteuning van de D.K.C.I.. We hebben daarom als diaconale werkers besloten om ons wat meer te gaan verdiepen in wat er nu gebeurt, soms in samenwerking met de L.T.O., bijvoorbeeld rond oogstdankvieringen en rond vieringen op een erf. Door er af en toe over te publiceren, in Op Tocht, hopen wij dat dit een ruggensteun is en tot inspiratie kan dienen.



#### **AVG-nieuws:**

#### **tekst Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens**

**2018 herzien:** Op 25 mei is het precies één jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden. Op die dag wordt een herziene tekst van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies van kracht.

Het afgelopen jaar zijn veel parochies en andere kerkelijke instellingen volop aan de slag gegaan met de bescherming van persoonsgegevens. Het genoemde reglement is daarbij belangrijk. Het is van toepassing op alle parochies. In de definitiebepaling zijn een aantal wijzigingen aangebracht waardoor duidelijker is verwoord wie welke verantwoordelijkheden draagt.

[>>Lees verder op de website](#)



**Kent u de Facebook pagina:** caritas in Nederland? Daar staan regelmatig inspirerende berichten uit het land.



#### **Dr. Paul Luykx spreekt de Ariëns Lezing 2019:**

#### **Ariënsvereerder Gerard Brom (1882-1959)**

Het Ariëns Comité organiseert samen met het Ariënsinstituut aartsbisdom Utrecht in het Ariënsinstituut op donderdagmiddag 20 juni 2019 de AriënsLezing 2019.

Dit jaar spreekt Dr. Paul Luykx, historicus, over leven en werk van Gerard Brom (1882-1959). Alphons Ariëns is als priester, missionair theoloog en emancipator van beslissende invloed geweest op de ontwikkeling van de katholieke zuil en het denken en doen daarin. Gerard Brom, o.a. hoogleraar kunstgeschiedenis en Nederlandse letterkunde was van jongs af aan betrokken

bij het werk van Alphons Ariëns en groeide tijdens zijn leven uit tot een van de grootste vrienden (of vereerders) van Ariëns. Naast het vele dat Gerard Brom gedaan en ontwikkeld heeft, besteedde hij na

het overlijden van Alphons Ariëns veel van zijn tijd aan het bij elkaar brengen van het grote Ariëns archief. In 1941 kon hij zijn tweedelige biografie van Alphons Ariëns presenteren, die sindsdien geldt als een belangrijk standaardwerk en bronnenboek. Het belooft een boeiende lezing te worden, waarin duidelijk zal worden waarom Ariëns nog altijd van belang is en welke rol Brom daarin gespeeld heeft. Het Ariënsinstituut is op Keistraat 9, 3512 HV Utrecht.



**Dominicuskerk Utrecht-** Wereldwake, Dominicuskapel.

We komen donderdagavond samen in de dagkapel om stil te staan bij wat er in de wereld gebeurt en wat ons daarin beroert. We bidden en zingen en we zetten lichtjes op de wereldkaart. Wij vertellen elkaar onze zorgen over de wereld, we zijn samen stil en spreken elkaar moed in.



## Parochie van de HH. Martha en Maria

**Zo'n vijftien mensen vanuit de parochie Martha & Maria** zijn op drie middagen bij elkaar gekomen in de Sleutel te Soest. Onderwerp van gesprek was: De Katholiek Sociale Leer. Aanleiding was dat onderzoeken uitwijzen dat mensen die betrokken zijn bij een kerk zich meer dan gemiddeld inzetten als vrijwilliger. Dat doen ze niet alleen in de kerk, in werkgroepen en besturen, maar ook buiten de kerk in verpleeghuizen, bij sportclubs, voor Amnesty International, de Zonnebloem of één van de zeer vele andere organisaties die drijven op vrijwilligers. Omdat het gelovige mensen zijn, die zich op deze manier inzetten ga je vermoeden dat het iets met je geloof te maken heeft dat je je inzet voor een ander. Dat is ook zo. Mensen vinden het vaak vanzelfsprekend om zich in te zetten voor het welzijn van anderen Toch is het doen van vrijwilligerswerk niet altijd eenvoudig. Je komt soms ook ondankbaarheid tegen of struikelt steeds opnieuw over dezelfde hardnekkige problemen. Hoe houd je het dan vol? Goede achtergrondkennis van de sociale leer van de Rooms-Katholieke kerk blijkt daarbij te helpen. Deze leer is inspirerend en uitdagend. [>>lees verder](#)



**Voorgangers op bezoek in Groene Kerk:** Op 5 juni kwam de cura van het vicariaat Arnhem bijeen in de Witte Kerk (PKN) van Gendringen, die het bordje "Groene Kerk" draagt. Iemand van die kerk vertelde aan de aanwezigen hoe makkelijk en uitdagend het is om ieder jaar een stapje te zetten naar een meer duurzaam beheer. Al 242 gemeenschappen in ons land, waaronder kerken, moskeeën en abdijen zijn "Groene Kerk". Relatief zijn de katholieke kerken nog ondervertegenwoordigd. Op de foto bestuderen de aanwezige priesters en pastoraal werkers een lijst van 27 van die kleine maar betekenisvolle stappen. Als de kerk een stap zet worden veel kerkleden ook gestimuleerd hun huishouden en vervoer duurzamer te maken. Zo is de impact extra groot. Wil je op ideeën gebracht worden? Zie [www.groenekerken.nl](http://www.groenekerken.nl) of reserveer alvast zaterdag 5 oktober. Dan is er een landelijke bijeenkomst in het dominicanenklooster van Zwolle over Groene Kerken.



R.K. parochie  
**H. Maria  
Magdalena**

**Paaspakketten:** Soms heet het Paastas (bijv. in Arnhem) omdat het gaat over een goed gevulde plastic boodschappentas. In Heteren, in de parochie Maria Magdalena, heet het Paaspakket. Zaterdag 13 april was het zover. Net als vorig jaar zijn er dit jaar, naast kerstpakketten, paaspakketten verdeeld onder de bewoners in Heteren die het financieel moeilijk hebben.

Een en ander georganiseerd en grotendeels gefinancierd door de katholieke kerk, maar met steun en hulp van de twee andere kerken in Heteren. De grote grijsbruine kartonnen dozen zijn net als bij het kerstpakket vorig jaar vooraf weer met fraai papier versierd voor een extra feestelijk tintje en de inhoud was weer royaal en voedzaam. [>>lees verder](#)



**Nacht zonder dak** is een initiatief van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tear. Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is een opdracht van God. Tear helpt waar zij kan en moedigt mensen aan om de wereld mooier te maken. De opbrengst van deze actie is bestemd voor drie projecten

die Tear steunt in Bolivia, Kenia en Cambodja. Deze projecten helpen straatjongeren waar zij onderdak, begeleiding, onderwijs en een toekomst krijgen. Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers genieten van een afwisselend programma. Door Nacht Zonder Dak, die jongeren veel gezelligheid geeft, hebben jongeren de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die dagelijks op straat leven.



**In Tiel zijn vele organisaties** die de armoede willen aanpakken. Een van deze is onze kleine Caritas Werkgroep Tiel. Van oudsher kennen de kerken groepen die aandacht besteden aan de lokale armoede. Waar de vrijwilligers vanuit de katholieke kerk zich eerst richtten op het helpen in eigen kring, is de doelgroep nu de hele lokale gemeenschap. De Tielse Dominicus geloofsgemeenschap omvat de gemeente Tiel en de kernen Echteld en IJzendoorn in de gemeente Neder-Betuwe. Onze inzet hebben we in het door ons ondertekende Tiels ArmoedePact als volgt verwoord: "wij ondersteunen de medemens in nood. Vaak gaat het om acute situaties waarvoor andere hulpverleners geen mogelijkheden hebben. Onze financiële hulp is in principe eenmalig en erop gericht mensen weer snel op weg te helpen om ze zo ook mentaal een steun in de rug te geven".

Onze groep van vijf vrijwilligers, vier vrouwen en een man, kiest er bewust voor om niet met naam bekend te zijn. Omdat geen van ons in de sociale dienstverlening werkt, willen wij bij voorkeur geen rechtstreeks, persoonlijk contact met aanvragers. We weten immers niet goed hoe we verantwoord om kunnen gaan met de veelal aanwezige problemen en verwachtingen. Zo beseffen we dat het geven van geld niet de enige oplossing is. De (vrije) tijd voor persoonlijke aandacht en begeleiding ontbreekt echter. En voorts is de nood veel groter dan het bedrag dat wij, veelal in natura, kunnen schenken. Maar hoe dan die mooie woorden in praktijk brengen? Hoe dan de medemens in nood te vinden? [>>lees verder](#)



**Thee met Thema:** 'Identiteit en loyaliteit van een vluchteling' in de parochie Titus Brandsma. Shafiq vertelt over zijn vlucht uit Afghanistan in 1994. Wat doet deze 'ontworteling' met je als je moet vluchten? Welke identiteit heb je? In Kabul, waar hij in april 2018 verbleef, ziet men hem inmiddels als vreemdeling. Hij ziet zichzelf daar ook als vreemdeling. (Terug) in Nijmegen

ziet hij zich eveneens als een vreemdeling. Hoe gaat hij daar mee om? Wat kunnen wij daarvan leren? Inleider Ghulam Qader Shafiq (1968) is een Nederlander met Afghaanse achtergrond, geboren in Kabul. Hij woont sinds 1994 in Nijmegen. In Afghanistan was hij o.a. werkzaam voor de afdeling Kunst en Letteren van de Afghaanse Radio & TV. Deze Thee met Thema-ontmoeting vond plaats op zondag 19 mei in de Vredebergkerk.



**Meedoen met de Voedselstafette** Veel parochies zamelen eenmaal per jaar of vaker producten in de voor de Voedselbank. Zo riep de Voedselbank Winterswijk via het blad van Ludgerparochie voor de maand juni op om suiker mee te nemen. Voor de maand juli wordt gevraagd om een mix: macaroni, spaghetti, rijst, bami en nasi. In Lettele (parochie H. Lebuinus) is men vorig jaar is men gestart om groente te verbouwen voor de Voedselbank, bij de groentetuintjes aan de

Sportweg. Pootgoed en zaden worden door de kerk bekostigd. Ook mensen met een eigen moestuin worden opgeroepen voedsel te doneren. De Salvatorkerk in Veenendaal (Titus Brandsmaparochie) deed ook weer mee met de 'Voedselstafette' van de Voedselbank. De levering van producten door bedrijven en supermarkten is niet voldoende om goede pakketten samen te stellen voor de 200 huishoudens in Veenendaal die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Via de kerk schakelt de Voedselbank extra hulp in. Tot eind mei kon men houdbare producten inleveren achter in de kerk (tijdens opening secretariaat en op zondagochtend). Daar is ook een lijstje verkrijgbaar met producten die de Voedselbank graag ontvangt.

### Geloof, Duurzaamheid en Toekomst Gelderland 2019

sluit aan bij het thema van de landelijke kerkennacht die in dat weekend plaatsvindt

**De interkerkelijke werkgroep Geloof, Duurzaamheid en Toekomst Gelderland**, waarin katholiek Apeldoorn participeert, organiseert een diaconale excursie in Apeldoorn op 22 juni. Men



**De actie Vakantiegeld Samen Delen** is een actie van de kerken van Apeldoorn die dit jaar voor de negende keer wordt gehouden. In de maand mei krijgen veel mensen hun vakantiegeld uitgekeerd. Zij roepen op om (een deel) daarvan te delen met mensen in onze stad die minder hebben. Giften konden tot 5 juni worden overgemaakt op een kerkelijk rekeningnummer. Voor diezelfde datum kon men zichzelf of mensen in de buurt aandragen voor een bijdrage uit de actie.

Dat kon onder andere via de website [www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl](http://www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl).



**Troostzakdoeken:** De kerken in de binnenstad van Deventer (waaronder de Broederkerk) hebben zich aangesloten bij het netwerk Palliatieve Zorg Salland om samen vormen te bedenken om hulp aan te bieden en belangrijke gebeurtenissen bespreekbaar te maken. Het jaarthema is "Troost". Troost is soms broodnodig. Tijdens de zomer zijn er in de binnenstadskerken tentoonstellingen met "troostzakdoeken". In het Fries heet dat koesdoekjes. Parochianen worden opgeroepen op een witte (heren-)zakdoek een tekst, tekening of versiering te maken die als troost kan dienen voor iemand die ziek is, verdriet heeft, dus voor iemand die een beetje troost kan gebruiken. Zakdoeken lagen tot 25 juni op het secretariaat van de Broederkerk.



**Mensen met een beperking anders bekeken** Op 28 juni is er in het Titus Brandsma Huis in Deventer (Lebuïnusparochie) een bijzondere galavoorstelling van de film "Anders bekeken" van Theater Onbepakt. Een dorp dat compleet wordt bewoond en gerund door mensen met een beperking raakt uit balans wanneer er zich een "normaal gezin" vestigt. De dorpsbewoners hebben moeite met de nieuwelingen en zijn bang voor veranderingen. Honderden spelers, figuranten, muzikanten, zangers en vrijwilligers waren betrokken bij de totstandkoming van deze film die gemaakt werd bij het 10-jarig bestaan van Theater Onbepakt. Tijdens de galavoorstelling in Deventer komen de feestelijk geklede acteurs voorrijden in mooie auto's. Andere bezoekers worden uitgenodigd om ook feestelijk gekleed te gaan. Na afloop is er onder het genot van een drankje een informele ontmoeting met de acteurs en actrices en met regisseur Luisella Lai.



**Gered door het kinderpardon:** In maart 2016 stond een Armeens gezin van vier personen bij de deur van de (onlangs verkochte) Georgiuskerk in Terborg en vroeg om onderdak aan de pastor. Het echtpaar was al 17 jaar in Nederland, het gezin hield het niet meer uit in het AZC, vreesde voor uitzetting en zwierf al een tijd door het land. Vrijwilligers vonden voor even een zomerhuisje en later een goedkoop adres. Een opgerichte stichting Strohalm Terborg zorgde drie jaar lang (!) voor bed-bad-brood, voor zo'n €850,- in de maand. De kinderen konden naar school. Van de kerken in de omgeving en van fondsen kwam veel steun, en ook van individuele personen in de vorm van geld en goederen. En dat steeds opnieuw. Door het recente Kinderpardon krijgt het gezin nu een verblijfsvergunning. Voor alle betrokkenen (het gezin maar ook degenen die hen opvingen) een pak van hun hart, want deze noodopvang en alle onzekerheid eromheen vroeg veel van hen.



**Ruimte voor Anders Zijn:** In Arnhem-Zuid is er sinds een paar jaar naast andere inloop momenten die er al zijn in de Emmauskapel van de parochie, één keer in de week, op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur, een Inloop voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Deze Inloop heet Plein 5 en is in samenwerking met de RIBW opgezet. De bedoeling is dat er ook wijkbewoners aanwezig zijn en dat is redelijk goed gelukt. Deze inloop wordt gedraaid door 9 enthousiaste vrijwilligers waarvan de meesten bekend zijn met psychiatrische cliënten doordat men ermee gewerkt heeft. De opkomst is erg wisselend, de ene keer 17 personen en dan weer een keer 6, maar de sfeer is uitstekend.



**Toerusting vrijwilligers Inloophuis:** Inloophuis en Buurtpastoraat in Arnhem werken vanuit de presentiebenadering. Uitgangspunt is met oprechte aandacht en respect voor ieders eigenheid aansluiten bij de vraag van de ander en bij wat voor de ander van waarde is. Aan de vrijwilligers, die werken bij het Inloophuis, is afgelopen voorjaar de tweedelige workshop 'Essentie van Presentie' aangeboden. In twee avonden is aan de hand van filmpjes en praktische oefeningen inzicht gegeven in de kern van de presentiebenadering, zoals ontwikkeld door A. Baart: *"Aandachtig en toegewijd bij kwetsbare mensen blijven en met steun, hulp en zorg bijdragen aan een goed leven waarin zij gezien, gehoord en in tel zijn"*. Twee avonden met elkaar werken en oefenen in 'open waarnemen', 'oordeelvrij luisteren', 'aansluiten op en afstemmen met de ander' inspireerde de deelnemers op nieuwe manier naar hun gebruikelijke manier van omgaan met de ander te kijken. Onderlinge uitwisseling van ervaringen verdiepte het vrijwilligerswerk voor de deelnemers. De workshop droeg ertoe bij dat de presentiebenadering breed in de organisatie uitgedragen blijft. Dat bezoekers zich gezien en gehoord weten.



**Thuiskomen in het Onbekende:** Op 15 juni 2019 opende de H. Hart geloofsgemeenschap in Maarssen haar deuren voor een culturele uitwisselingsdag tussen Nederlanders en Medelanders. Een dag om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Nu 4 jaar geleden hadden we de Nacht voor de vluchteling, waarin we een hele nacht met elkaar gewaakt hebben voor de vele vluchtelingen in die periode. Daarna zijn we via de jongerengroep M25 in aanraking gekomen met een aantal jonge vluchtelingen, die nu onderdeel uitmaken van M25. Via hen komen we erachter dat met het ontvangen van een verblijfstatus de knelpunten niet voorbij zijn.

Dat inspireerde ons om een vervolg te organiseren gebaseerd op de ontmoeting en daarmee drempels te verlagen. Op deze dag richten we een aantal kamers in naar de cultuur van verschillende landen, waar we elkaar ontmoeten, koffie drinken, spel en activiteit is. We gaan met elkaar lunchen van gerechten uit verschillende landen door een Nederlandse en Syrische kok voorbereid.

In de middag zijn er workshops voor Nederlanders (Arabisch, Henna schilderen, Syrische dans, Inburgeringscursus) en Medelanders (wonen, werkgevers, Hollands creatief). We sluiten de dag af met een beursvloer, waar we vraag en aanbod dat we de hele dag verzameld hebben, op elkaar afstemmen. Doel is daarvan om voor blijvende contacten te zorgen tussen Nederlanders en Medelanders.

De dag is van 10.00 tot 17.00 uur in het parochiehuis de Eenhoorn aan de Breedstraat 1 in Maarssen.



**Woensdag 12 juni houdt Mariska Jogems**, armoedecoach van de gemeente Tubbergen een inleiding voor de leden van het diaconaal beraad over armoede.

20 juni internationale vluchtelingendag. De H. Pancratius parochie organiseert die dag samen met vluchtelingenwerk Nederland, de gemeente Tubbergen en diverse ondernemers een multiculturele maaltijd met daarnaast nog diverse activiteiten.



## Landelijk:



**Schuif aan bij Tafels van Hoop in uw gemeente!** Op of rond 20 juni - Wereldvluchtelingendag - wordt in veel kerken, samen met scholen en gezinnen, een Tafel van Hoop georganiseerd om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen. Afgelopen jaar deden tientallen gemeenten mee en vormden samen een tafel van 3,5 kilometer lang! Eet u dit jaar mee? Kijk op [Tafels-van-hoop](#) waar in uw buurt een Tafel van Hoop georganiseerd wordt.



**Kansfonds Opgroeien zonder stabiele basis** Stel je voor: je bent achttien en van de ene op de andere dag sta je er alleen voor. Moet je een dak boven je hoofd regelen, voor inkomen zorgen en werken aan je toekomst. Voor jongeren uit de jeugdzorg is dat realiteit. Terwijl zij nu juist de basis missen om deze uitdagingen aan te kunnen. Veel van de ruim twaalfduizend zwerfjongeren kunnen moeilijk hun weg vinden. Ze hebben door omstandigheden nooit de kans gekregen hun talenten te ontdekken. Ze hebben geen basale levensvaardigheden opgedaan waarmee je het redt in de maatschappij, en geen sociaal netwerk opgebouwd van mensen die hen onvoorwaardelijk steunen. Vaak kampen ze met armoede, verslavingen, psychische aandoeningen en schulden. Hoe is dat tij te keren? Kunnen maatschappelijke organisaties, de overheid en de samenleving op zo'n manier de krachten bundelen dat ook deze jongeren de kans krijgen hun plek te vinden? We spraken met drie deskundigen over oorzaken, oplossingen en kansen. 'Wat in elk geval níét helpt, is stigmatisering.' [>>Lees verder](#)



### **Knooppunt kerken en armoede meldt in de nieuwsbrief.**

[Samenwerken met Schuldhulpmaatje](#)

[Gratis naar de tandarts dankzij de diaconie](#)

[Armoede kun je ruiken](#)

[Betaalbare vakantie met Vakantiekind](#)

[Kunnen armen de rekening van de verduurzaming betalen?](#)

[Diaconaal actief met een platform? Meld het aan!](#)

[>>Zie verder](#)

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met het secretariaat van de DKCI telefoon 06-42952862, e-mail [info@dkci-utrecht.nl](mailto:info@dkci-utrecht.nl) of bezoek onze website: [www.dkci-utrecht.nl](http://www.dkci-utrecht.nl)

Met vriendelijke groet,

Trees Versteegen  
Teamleider  
eindredacteur  
[t.versteegen@aartsbisdom.nl](mailto:t.versteegen@aartsbisdom.nl)

Bernanda van den Hengel  
[vandenhengel@aartsbisdom.nl](mailto:vandenhengel@aartsbisdom.nl)

Hans Oldenhof  
[oldenhof@aartsbisdom.nl](mailto:oldenhof@aartsbisdom.nl)

Yvonne Schneider  
Secretariaat  
[info@dkci-utrecht.nl](mailto:info@dkci-utrecht.nl)  
06-42952862